



Nieuwsbrief 14

augustus 2020

Bestuur en vrijwilligers wensen u een fijne en gezonde nazomer!

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

1. Van de voorzitter
2. Tentoonstelling 75 jaar bevrijding
3. Fietstocht langs plaatsen van herinnering uit de Tweede Wereldoorlog
4. De ontsnapping
5. Castricum in oorlogstijd (prijsvraag)
6. Rondje om de kerk
7. Castricum als Badplaats
8. Van de redactie van het Jaarboek
9. Van de taakgroepen
10. Nieuws uit archieven (o.a. Straatgevechten)
11. Herdruk Oorlogsdagboek van de kapelaans
12. Gezocht

NB Raadpleeg geregeld www.oud-castricum.nl en volg ons via [Facebook](#)

1. Van de voorzitter

Voor u ligt een zeer goed gevulde nieuwsbrief met interessante artikelen en wetenswaardigheden. Ondanks het coronavirus zijn de vrijwilligers behoorlijk actief geweest, waarvoor dank.

Na de afgelopen 'gesloten' maanden kunnen we eindelijk de tentoonstelling "75 jaar bevrijding" openen, de speciaal vervaardigde film tonen en de geplande fiets-/wandeltocht presenteren. Dit alles is een gezamenlijk project van de historische verenigingen Oud-Akersloot, Oud-Castricum, Oud-Limmen en Oud-

Uitgeest. We hebben aan deze activiteiten ook een prijsvraag gekoppeld. Verder kunt u onder andere een historische wandeling maken door de dorpskern van Castricum, lezen hoe Castricum een badplaats is geworden en of Floris V een gat in zijn hand had en nog veel meer. Als laatste wil ik even stilstaan bij een wisseling in de redactie van de nieuwsbrief. De redactieleden “van het eerste uur” Arnold van Gemert en Niek Kaan zijn teruggetreden. Zij hebben veel werk verzet om van de nieuwsbrief een succes te maken. Oud Castricum is hen dan ook veel dank verschuldigd. De redactie staat nu onder leiding van Gert-Jan Bremer. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwsbrief succesvol verder zal gaan op het ingeslagen pad.

Voor nu wens ik u veel leesplezier en blijf vooral gezond!

2. Tentoonstelling 75 jaar bevrijding

De tentoonstelling behandelt de periode 1940-1945 in Castricum. De feitelijke gebeurtenissen, zoals de afbraak van huizen en de evacuatie van een deel van de bevolking, het optreden van de Duitse bezetters en de honger in de laatste winter, zijn wel algemeen bekend. Maar over hoe de Castricumers dit persoonlijk hebben ervaren en hoe zij zijn omgegaan met gevoelens van rechteloosheid, onzekerheid, angst, enz. weten wij niet veel.

Gelukkig kunnen wij beschikken over een aantal dagboeken waarin zowel feiten als gevoelens uit de bezettingstijd zijn beschreven. Op basis van de volgende dagboeken is deze tentoonstelling samengesteld:

- Dagboek van de kapelaans van de RK Pancratiuskerk
- Dagboek van een boerin in Bakkum tijdens de oorlog
- Dagboek van Annie van Nievelt (zuster van de huisarts)
- Een getekend dagboek van de heer Harmse

Oud-Castricum hoopt met deze tentoonstelling tevens te bereiken dat we beseffen, hoe de omstandigheden waarin we nu leven verschillen van die gedurende de oorlogsjaren. Hoe wij leven in een rechtstaat en in welvaart. Maar dat wij ook beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is en dat er helaas nog miljoenen mensen leven in gebieden waar oorlog, gebrek en rechteloosheid het dagelijks leven bepalen.

De tentoonstelling wordt geopend door Walter Leenaers (zoon van dr. Leenaers) op 12 september in de Duynkant en is te bezoeken op 12 en 13 september en verder gedurende drie maanden op de open dagen (zie de [Agenda op onze site](#)).

Uiteraard is zowel de tentoonstelling als het bezoek aan de film (zie punt 3 hierna) Corona-proof.



Bevrijdingsoptocht Geelvinckstraat

3. Fietstocht langs plaatsen van herinnering uit de Tweede Wereldoorlog

De vier historische verenigingen, Oud-Castricum, Oud-Limmen, Oud-Akersloot en Oud-Uitgeest, hebben een route ontwikkeld langs plaatsen van herinnering uit de jaren 1940–45, die de twee gemeenten verenigen. Deze route is zowel geschikt voor wandelaars als voor fietsers.

Ieder dorp heeft daarnaast een eigen uitbreiding. In de vier kernen zal een onderling afgestemde tentoonstelling te zien zijn, waarbij ook een gemeenschappelijke film vertoond zal worden die speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt (alleen op 12 en 13 september, verder op youtube).

Donateurs krijgen het fietsroute boekje thuis geleverd. Tevens is er een app om de routes te volgen (met tekst en audio). De route is te downloaden via de IZI app of als **GPX** via onze **website**.



Op 21 augustus wordt het boekje van de route aangeboden aan burgemeester Mans van Castricum en aan waarnemend burgemeester Goedhart van Uitgeest. De route kan gereden worden op 12 en 13 september (maar ook daarna).

De historische vereniging Oud-Limmen overweegt het bovenstaande te laten samenvallen met de onthulling van een monument ter nagedachtenis van de vliegers van het in september 1944 in Limmen neergestorte vliegtuig. Dit zal gebeuren op 8 september.



Hier crashte de Havilland Mosquito op 8 september 1944
(bron: *NH Dagblad*)

4. De ontsnapping

Een speciaal verhaal:

het is 20 augustus 1944 en er ontsnapt een gevangene uit het gemeentehuis te Castricum. Op bladzijde 166 van het Oorlogsdagboek van de kapelaans te

Castricum wordt hiervan gewag gemaakt.

Oud-Castricum kwam via via op het spoor van de man die ontsnapte: Kees Stuijbergen, een Hoornse nazaat van de Castricumse familie Stuijbergen. Zijn verhaal over zijn herinneringen aan oorlogstijd 40-45 mogen we publiceren. Het verhaal *We wisten niet wat ons overkwam* staat in zijn geheel op onze website. Op bladzijde 38 staat het stuk over zijn ontsnapping uit Castricum.



5. Castricum in oorlogstijd

Hoe was het toen?

Dit jaar is het alweer 75 jaar geleden dat er in Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een periode die zijn sporen heeft nagelaten, niet alleen bij de bewoners van Castricum maar ook in het dorp en het gebied daaromheen. De *Atlantikwall* en *andere verdedigingswerken*, de *kunstabunker* zijn stille getuigen van de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig zijn er mensen die - in *woord* en *beeld* – hun verhaal over die tijd met ons delen.

Prijsvraag

Oud-Castricum vindt het belangrijk dat we deze herinneringen levend houden. We dagen daarom alle (oud-)inwoners van Castricum en de directe omgeving uit om te vertellen of te laten zien wat er gebeurd is in de Tweede wereldoorlog en hoe die onze omgeving heeft veranderd. Dat kan door een foto in te sturen van een locatie in Castricum die te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog, of door een verhaal te vertellen over Castricum in oorlogstijd.

Meedoen

Doe mee en vertel of verbeeld jouw verhaal van Castricum in de Tweede Wereldoorlog. Tot 30 november 2020 kunnen deelnemers hun bijdrage inzenden.

De prijswinnaars worden bekend gemaakt op 13 januari 2021.

Het volledige wedstrijdreglement is [hier](#) te vinden. Inzendingen kunnen gedaan worden via [dit formulier](#).

6. Rondje om de kerk

Een historische wandeling door de oude dorpskom

In de winkel van Oud-Castricum vindt u onder andere een aantal fiets- en wandeltochten. Onlangs is deze toegevoegd:

"**Rond de kerk van Castricum**", de wandeling is gratis te downloaden via onze [winkel](#).



7. Castricum wordt een badplaats (en ander columns)

Een [leuke serie korte artikelen](#) van voormalig plaatsgenoot Eric Bor





Strand 1928-1930

8. Van de redactie van het Jaarboek

De redactie van het jaarboek heeft een verandering ondergaan. Voortaan neemt Nico Lute de plaats in van Ria Hopman, die de werkzaamheden niet langer kon combineren met haar andere activiteiten. Nico verzorgt ook de persberichten voor Oud-Castricum. Op 12 augustus is er een afspraak met uitgeverij Pirola om de digitale versie van het nieuwe jaarboek door te nemen. Daarna kan de uitgever aan het werk om weer een fraai exemplaar te creëren. Ondertussen liggen de eerste plannen voor mooie verhalen voor het jaarboek 2021 alweer op tafel.

We verwachten weer een heel mooie uitgave en voor de zekerheid zeggen we er nog maar even bij dat de donateurs het jaarboek gratis ontvangen.

9. Van de taakgroepen / diversen

Archeologie

Onderzoek naar het huis van Floris van Bakkum in het **Bakkummer Weidje** (film). Zie **hier** de documenten van belening door Graaf Willem III.

Had Floris V een gat in zijn hand? **Lees hier** over Floris en de vondsten in en om Bakkum.



Enkele flinke neuten op het erf

Op het erf van een boerderij aan de Breedeweg in Castricum werd Rino Zonneveld in juli 2020 door de eigenaar gewezen op een viertal zware stenen. Het betreft de boerderij van Nico Kuijs rechts onderaan op de plattegrond. Wat zijn het? Hoe komen ze op het erf? [Lees meer...](#)



Ansichtkaarten

Wist u dat in de Duynkant een rek staat met mooie oude ansichtkaarten? Ze zijn te koop voor 1,50 per stuk.

Bibliotheek

Tijdens ons sociaal isolement zijn we cultureel en historisch niet helemaal vergeten. De tijdschriften van het voorjaar staan weer op hun vaste plek naast de deur naar het archief.

Oorlog en bevrijding is in bijna alle nummers wel aanwezig. Vaak bieden de recente en oude herinneringen een mooie aanvulling op onze eigen uitgave

[***Oorlogsdagboek van de drie kapelaans***](#) van de Pancratius parochie.

Velisena (een uitgave van de Historisch Kring Velsen) heeft een dubbelnummer aan 75 jaar vrijheid gewijd met een geslaagde mix van artikelen en herinneringen. In *Heemskring* een mooi artikel over de in februari 1944 neergeschoten bommenwerper. Een deel van de bemanning wist zich per parachute tussen Heemskerk en Uitgeest te redden. 'Monumenten van verzet' luidt het artikel over het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte in het *Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed* (2020, nr. 2). In hetzelfde nummer ook een studie over dood en begraven n.a.v. de publicatie van de *Canon van het funerair erfgoed* (zie ook de website Dodenakkers.nl). In de *Krommenieër Kroniek* herinneringen aan opvang van verdreven streekgenoten, voedseldistributie, verzetsbladen en onderduiken. *Geestgronden* (77) biedt jeugtherinneringen aan evacuatie uit Egmond naar Heiloo en bevrijding. *Oud-limmen* heeft een artikel over de transportproblemen van de firma's Winder, Groot en Schilder.

Het *Historisch tijdschrift Holland* (2020, nr. 1) is gewijd aan digitale geschiedenis. Nieuwe digitale projecten worden gepresenteerd. Het ook bij ons zojuist opgestarte project om de gegevens van de archieven en het kadaster van 1832 in te voeren in een alomvattend Historisch-Geografisch Informatiesysteem (HisGIS) krijgt uitvoerig aandacht.

Tot en met eind augustus is de tentoonstelling '**Romeinen langs de Rijn**' nog in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden te zien. Ga erheen om een beeld te krijgen van het dagelijks leven, en niet alleen dat van Romeinse soldaten. Wie dit moet missen, kan een overzicht van de Romeinse tijd krijgen in het boek *Romeinen langs de Rijn en Noordzee* (nr 8.136).

U bent op de inloopavonden welkom om deze tijdschriften in te zien.

10. Nieuws uit de archieven

[Hevige straatgevechten in Castricum en Uitgeest](#)

Verslag van de straatgevechten de Blauwen tegen de Roden

[Regionaal Archief Alkmaar](#)

Op de website **GeschiedenisLokaal** zijn bronnen te vinden over de geschiedenis van het noordwestelijk deel van Noord-Holland, waaronder Castricum en Heiloo. De bronnen zijn afkomstig uit de collectie van het **Regionaal Archief** en andere culturele instellingen, zoals het **NIOD**, het **Stedelijk Museum Alkmaar** en het **Museum voor Oudheden** te Leiden. De website is in de eerste plaats bedoeld voor docenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs. Zij kunnen de bronnen gebruiken in een les, werkstuk, opdracht of presentatie. Maar de bronnen kunnen

ook worden gebruikt in het basisonderwijs of door historisch geïnteresseerde bezoekers.

Scannen op verzoek.

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft dit jaar een proef met een gratis scannen-op-verzoek service. Via de website kunt u met de 'scan(s) aanvragen'-knop archiefstukken aanvragen om te laten scannen. Als het archiefstuk gescand kan worden, kunt u ze daarna op onze website bekijken en downloaden.

U kunt alleen scans aanvragen van archiefstukken waar de knop 'scan(s) aanvragen' bij staat. Dit betreft archiefstukken van overheidsarchieven, die zijn opgesteld vóór het jaar 1900. Hieronder vallen b.v. de archieven van Castricum, maar nog niet het notarieel archief van Castricum.



archieven zijn minder stoffig dan u denkt!

11. Het Oorlogsdagboek van de kapelaans van Castricum

De donateurs (en anderen) die het dagboek reeds hebben aangeschaft zullen het volmondig beamen: het is een schitterend boek en geeft ons een hele goede indruk van wat zich afspeelde in Castricum in de oorlogsjaren.

De eerste druk van 500 exemplaren was binnen een paar weken uitverkocht en heeft ons doen besluiten om een tweede druk te maken.

Het boek is voor 15 euro verkrijgbaar bij boekhandel Laan. Onze donateurs kunnen het boek bestellen voor de speciale prijs van 10 euro (buiten de gemeente 15 euro). Als u interesse heeft, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@oud-castricum.nl Het boek wordt dan zo snel mogelijk langs gebracht.

Meer informatie over het oorlogsdagboek is te vinden op onze website ([klik hier](#)).



v.l.n.r. de kapelaans van der Zalm, Holthuisen en Martens en pastoor Goes

12. Gezocht

De Werkgroep blijft geïnteresseerd in beeldmateriaal, documenten, verhalen en foto's en niet alleen uit de oorlogsjaren.

Zelfs al u denkt "dat weten of hebben ze vast al", schroom niet en kom langs of mail ons.

Het contactadres vindt u in deze nieuwsbrief.

Een volle nieuwsbrief met zorg en enthousiasme voor u samengesteld door de vrijwilligers van Oud-Castricum. We hopen dat u de inhoud kunt waarderen. Veel leesplezier gewenst.

Denkt u er svp aan bij verhuizing aan de penningmeester uw nieuwe adres mee te delen! Dit kan via:
penningmeester@oud-castricum.nl

Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via
nieuwsbrief@oud-castricum.nl.

*bezoekadres:
Geversweg 1b, 1901 NW Castricum*

www.oud-castricum.nl
Uitschrijven voor deze Nieuwsbrief



This email was sent to margreet.vandenberg@gmail.com
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
Oud-Castricum · Geversweg 1b · Castricum, NH 1901 NW · Netherlands

